

geschreven door Gwen van de Maranathaschool♥

opvang op school



dinsdag 17 maart

Eerste dagje op school met de corona crisis.

Ik kwam aan bij de fietsenstalling, het was helemaal leeg op een paar fietsen na.

Toen ben ik naar de school gelopen.

Ik ging naar mijn klas en zag alle chromebooks, schriften etc liggen.

Overal lagen spullen, behalve op mijn tafeltje, ik ging dus zoeken...

Wat bleek: juf Monique had mijn spullen al gebracht naar waar ik les zou krijgen.

Ik moest naar de Rietkraag, want daar kreeg ik les.

Ik vroeg me natuurlijk af met hoeveel kinderen we zouden zijn en met wie?

Het bleken 2 kinderen van de Rietkraag te zijn en 1 van de Maranatha + mij natuurlijk.

De Zilveren Maan was er nog niet bij.

We hadden 2 juffen van de Rietkraag. We gingen allemaal zitten en gingen aan het werk met onze weektaken. Om 10 uur gingen we met zn allen naar buiten. We hebben toen 'rond om de tafel' gespeeld.

Met z'n vieren is natuurlijk een beetje weinig, dus deden de juffen ook mee.

We gingen weer naar binnen en aten wat.

Toen heeft iedereen zijn of haar werk nog afgemaakt.

Daarna mochten we gymmen!

Het gymmen, daar had iedereen naar uitgekeken.

We kregen les van meester Harm en meester Tom, samen met de Zilveren Maan. Het waren simpele spelletjes, zoals lijnen tikkertje, maar toch was het leuk, want de meesters gingen blokken zetten.

Als eindspel deden we 'iemand is m niemand is m', als je af was moest je omkleden.

Toen was de ochtend voorbij en ging ik naar huis (ik at thuis) en de andere kinderen naar de TSO (overblijf). 's Middags hebben we geknutseld, dat was gezellig en om 3 uur gingen we weer naar huis.

Woensdag zou ik wel thuis aan school werken, dus nam ik mijn werkboek, chromebook etc mee naar huis.

woensdag 18 maart

Vandaag heb ik thuis gewerkt, het was wel wennen. Het had voordelen en nadelen.

Voordelen van thuis werken:

- uitslapen
- het kunnen verdelen van je werk over de hele dag

Nadelen van thuis werken:

- je krijgt minder goede hulp en dus is het moeilijker te begrijpen
- je maakt dan geen nieuwe vrienden
- je krijgt geen uurtje gym

donderdag 19 maart

Vandaag ging ik wel weer naar school.

Nu wist ik wel waar ik heen moest, ik had mijn spullen weer meegenomen naar school.

We hadden 2 juffen, deze x juf Monique en nog juf Andrea van de Rietkraag

Vandaag waren we met 6 kinderen, 3 van de Rietkraag en 3 van Maranatha.

2 waren er dinsdag ook al, we waren weer in dezelfde groep met dezelfde kleine tafeltjes.

2 meiden zaten al aan de hoge tafel, dus moest ik aan de/het lage tafel(tje).

Dat was een beetje zoeken wat lekker zat.

Toen hebben we gewoon weer ons werk afgemaakt.

Daarna gingen we naar buiten. Juf Andrea bleef binnen en juf Monique ging mee.

We gingen met zn allen man over boord spelen. Juf monique deed ook mee, dat was echt leuk.

Daarna hebben we binnen nog mens erger je niet gespeeld.

Toen ging ik weer naar huis, want de ochtend was voorbij.

Toen iedereen weer op school was gingen we meteen gymmen, want dat hadden we in de ochtend nog niet gedaan.

Deze keer deden we ringhockey met weer iemand is m niemand is m als eindspel.

Na de gym mochten we allemaal een leuke knutsel uitkiezen, die we wilden maken.

Ik heb dit uitgekozen:



Toen ik dit af had was het alweer 3 uur en mochten we naar huis.

Vrijdag 20 maart

Vandaag was ik het enigste kind op school, dus werd ik opgevangen in mijn eigen school.

Ik mocht bij de juffen en meesters zitten, tenminste bij degene die er waren.

We hielden 1,5 meter afstand.

Ik mocht gewoon gaan zitten en aan het werk en al ik vragen had mocht ik die aan juf Monique stellen.

Ik was vrij snel klaar met taal en spelling.

Dus begon ik met rekenen, dat was wel lastig. Het begon makkelijk maar langzamerhand werd het lastiger, soms maakte ik een leesfout waardoor ik de som fout had. Toen ik dat eindelijk af had was ik bijna klaar.

Ik moest alleen nog nieuwsbegrip maken.

Eerst snapte ik het niet, toen dacht ik het te snappen, maar had ik het nog steeds niet door.

Uiteindelijk kreeg ik door wat ik moest doen en heb ik dat ook afgemaakt.

Daarna heb ik een half uurtje gelezen.

En toen mocht ik gymmen met meester Harm, Meester Tom en nog een jongetje van de Zilveren Maan.

En daarna was de ochtend alweer voorbij.

In de middag heb ik een tekening gemaakt, dit verhaal geschreven 😊 en juf Carla een beetje geholpen.

En daarna was de middag al weer voorbij.

Dit was mijn ervaring van opvang op school met de corona crisis!

Nog even een kleine reactie van juf Monique:

Ten eerste Gwen bedankt voor het schrijven van het stukje. Leuk om te lezen en ik hoop dat iedereen thuis een beetje een indruk krijgt hoe het in de opvang op school gaat.

Ik vond het donderdag een gezellige dag met jullie. Ik heb leuke dingen gedaan, zoals 10 tellen in de rimboe, man over boord, knutselen, sporten (met zweet op de rug!). Twee meiden uit groep 3 vonden het wel erg leuk dat in de zoeker was! Maar ik wilde niet alleen 'het haasje zijn'! Vrijdag was voor mij een werkdag die 'flink doorgaan' vergde. Ik was aan het werk om collega's te ontlasten. Daardoor was er niet veel tijd voor andere dingen. We hebben wel veel gekletst tussendoor en gelachen om filmpjes en foto's van de mensen thuis. Gezellig met een kopje thee en chocomelk kwamen we de dag wel door.

Volgende week ben ik vast nog wel een keer van de partij. Ik ga nog een leuk spel verzinnen, komt goed!